

# KERSTZANGAVOND HHG OUD BEIJERLAND



Zaterdag 19 dec 2020

Vanaf 19:30 tot 21:00

# 1. Intro Tabitha

## Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met u.  
Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met u.

# 2. Opening ds Groenenberg

# 3. Samenzang

## lofzang van Maria: 1

Mijn ziel verheft Gods eer;  
Mijn geest mag blij den HEER  
Mijn Zaligmaker noemen,  
Die, in haar lagen staat,  
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,  
Maar van Zijn gunst doet roemen

# 4. Meditatie ds Groenenberg

# 5. Kinderkoor Tabitha

## Heel gewoon

Heel gewoon, heel gewoon, niemand had het zo verwacht.  
Geen paleis of een dure woning, wie had dat ooit gedacht?  
Door te worden als een kind heel eenvoudig,  
Door te worden als een kind heel klein,  
Kon Hij onze Koning worden kon Hij onze Redder zijn.

## De priester Zacharias

*Marilene & Fleur*

De priester Zacharias reist naar Jeruzalem.  
Hij mag het offer brengen, dat is een eer voor hem.

*Gerlinde & Marthe*

De priester Zacharias hij ziet een engel staan.  
Het woord dat hij een zoon krijgt, hoort hij verwonderd aan.

*Tessa & Julia*

De priester Zacharias gelooft de engel niet.  
Voor straf kan hij niet spreken, dat geeft hem veel verdriet.

*Lea & Sanne H.*

De priester Zacharias is weer naar huis gegaan.  
Er wordt een zoon geboren, Johannes is zijn naam.

*Kinderkoor in z'n geheel*

De priester Zacharias, hij spreekt en zingt nu weer.  
God geeft wat Hij beloofd heeft, gelooft zij Israels Heer'!

## Keizer Augustus

Keizer Augustus geeft bevel, als ik mijn onderdanen tel,  
Moet ieder ingeschreven staan, dus naar de stad van zijn vader gaan.

Ook in het stadje Nazareth, klinkt het bevel van a tot z  
Jozef, Maria, ga je mee? Naar Bethlehem moet je alletwee.

Meer dan Augustus weten kan, is God in deze tijd van plan!  
Jozef, Maria wees maar blij; Hij geeft Zijn Zoon Hij is heel dichtbij!

## Toen herders waakten

*Lotte & Hanneroots*

Toen herders waakten stil terneer gezeten op de grond,  
Kwam plots een engel van de Heer' licht straalde in het rond.

*Noa Goedhart*

"Wees niet bevreesd" zo klonk zijn stem want ik verkondig u  
Hier in de streek van Bethlehem een blijde boodschap nu.

*Lisa Goedhart*

In Davids stad is deze nacht de grote Davidszoon,  
Die eeuwenlang reeds werd verwacht gedaald van 's hemels troon.

*Eloise & Amarens*

Het Kind dat u daar vinden zult werd juist voor u een knecht.  
In doeken werd Gods Zoon gehuld en in een krib gelegd.

*Suze & Matthias*

Zo sprak de engel en daarna verschenen er steeds meer,  
Daar in het veld van Efratha en zongen tot Gods eer:

*Kinderkoor in z'n geheel*

God in de hoge zij de eer en vrede op deez'aard,  
Voor mensen voor wie God de Heer zijn Zoon niet heeft gespaard.

### Ik wil u vragen herder

Ik wil u vragen herder: Waar gaat u toch heen?  
Waarom laat u de schapen, helemaal alleen?  
Ik zag de eng'len koren, ik hoorde naar hun stem.  
De Heiland is geboren, ik ga naar Bethlehem.

Ik wil u vragen wijze, uit een heel ver land,  
Waarom bent u gaan reizen? Wat is er aan de hand?  
Een Koning is geboren, ik volg de Koningster  
'k Wil bij die Koning horen, daarom kom ik van ver.

## 6. Samenzang

### Lz Zacharias vs 4

Dus wordt des HEEREN volk geleid,  
Door 't licht, dat nu ontstoken is,  
Tot kennis van de zaligheid,  
In hunne schuldvergiffenis;  
Die nooit in schoner glans verscheen,  
Dan nu, door Gods barmhartigheên,  
Die, met ons lot bewogen,  
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,  
Een ster in Jakob op doet gaan,  
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

## 7. Vertelling

## 8. Orgelsolo ~ improvisatie

## 9. Kinderkoor Tabitha

### Jezus is geboren

Jezus is geboren, Jezus is geboren, Halleluja  
Eer zij God in de hoge, Eer zij God in de hoge, Halleluja  
Vrede op de aarde, vrede op de aarde, Halleluja  
In de mensen welbehagen, in de mensen welbehagen, Halleluja.

### Eeuwenlang geleden

Eeuwenlang geleden in een donker dal  
Zochten herders naar een kindje in een arme stal.  
Nog maar pas geboren al zo lang verwacht  
En er zongen eng'len koren door de nacht.  
Ze zongen Gloria, Gloria voor het kindje klein en teer.  
.....Gloria, Gloria voor de allerhoogste Heer'.

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij, maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij.  
Want datzelfde kindje uit die arme stal, eren wij nu als de Koning van 't heelal!  
Ze zongen Gloria, Gloria voor het kindje klein en teer.  
.....Gloria, Gloria voor de allerhoogste Heer'.

### Wijzen turen elke nacht

Wijzen turen elke nacht, naar de grote sterrenpracht,  
Menig ster die zij zien staan, kennen ze bij naam.  
Jaren komen jaren gaan, men berekent heel de baan.  
Waar de sterren zullen staan, hoe ze zullen gaan...  
Tot er op een goede nacht, zonder dat het wordt verwacht.  
Plotseling een ster komt staan, helder als de maan.

't Is een grote Koningsster maar die Koning woont heel ver,  
Daarom willen zij op reis, naar Zijn rijk paleis.  
Met geschenken rijk en veel, gaan de wijzen per kameel,  
Door het hete dorre zand, naar een heel ver land..  
Hoe ze weten waar te gaan? Wel dat wijst de ster hen aan  
Heel de weg volgen zij hem, tot in Bethlehem.

### De herders zagen eens een licht

De herders zagen eens een licht  
De wijzen eens een ster  
Het had voor hen betekenis:  
Het Kind is niet meer ver!

Al zien wij niet dat held're licht  
En schijnt voor ons geen ster...  
De Bijbel leert ons elke dag

