

Jaarthema: 'Leer ons bidden'

Voor kinderen en jongeren "Leer ons Bidden" deel 18

"Om verkeerde dingen bidden..."

Wat mogen we aan de Heere vragen als we gaan bidden? Waarvoor mogen we bidden? Mogen we alles vragen wat we graag willen hebben? Nee, we mogen niet bidden om verkeerde, zondige dingen. We mogen bijvoorbeeld niet bidden om dingen die de Heere in Zijn Woord verboden heeft. Misschien is er iemand die jou vreselijk plaagt. Misschien denk je wel: ik wou maar dat hij ziek was, dan kon hij me niet meer plagen. Mag je dat dan aan de Heere vragen? Nee, want dan bidden we om iets verkeerds. We moeten altijd het goede voor onze naasten zoeken! Soms denken we bij het bidden alleen maar aan onszelf en aan de dingen die we graag willen hebben. Dan bidden we ook verkeerd, want we moeten eerst aan de Heere denken. In de Bijbel lezen we zo'n gebed. Het volk van Israël is in de woestijn. Er is geen water meer. Het volk moppert. Mozes weet naar Wie hij toe kan gaan met al zijn zorgen. Hij bidt tot God. De Heere geeft hem antwoord. Hij moet tegen een rots spreken. Dan zal er water uit komen. Maar Mozes spreekt niet tegen de rots. Hij slaat erop. De Heere vindt dat niet goed. Mozes mag voor straf het beloofde land niet in gaan. Voor die tijd zal hij sterven. Een poosje later bidt Mozes of hij toch het beloofde land in mag. Maar de Heere zegt tot Mozes: 'Het zij u genoeg. Spreek niet meer tot Mij van deze zaak.' De Heere zegt tegen Mozes dat hij hier niet meer om mag bidden. Hij bidt om iets verkeerds. Het gaat niet om wat Mozes graag wil. Het gaat om de wil van de Heere.

Vragen:

- 1. Waar mogen we niet om bidden?*
- 2. Waarom bidt Mozes om iets verkeerds?*