

## Voor kinderen en jongeren - 'Leer ons bidden' 6

### Kunnen we bidden?

We bidden elke dag. Maar kunnen we ook echt bidden? Bidden zoals de Heere dat wil?

In de Bijbel staat: 'Want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort.'

Je begrijpt wel wat dat betekent. Met ons boze hart kunnen we niet bidden zoals God dat wil

Vaak praten we wel tegen de Heere, maar we denken er helemaal niet bij na wat we zeggen.

We vragen of God onze zonden wil vergeven, omdat we dat zo hebben geleerd. Maar we voelen helemaal niet dat we zondaar zijn.

We bidden alleen met onze mond en niet met ons hart. Gelukkig staat er in de Bijbel ook hoe we echt kunnen bidden.

Dat wil de Heere ons leren.

Ken je Saulus van Tarsen? Hij is een farizeeër.

Hij bidt veel. En hij probeert kinderen van God gevangen te nemen.

Hij denkt dat hij goed doet en dat hij leeft zoals God dat wil.

Op een dag gaat hij naar Damascus om daar kinderen van God gevangen te nemen.

Maar dan komt de Heere hem tegen: 'Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?' Dan gaat Saulus pas echt bidden.

Hij zegt: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Hij wordt naar Damascus gebracht.

Als hij daar een paar dagen is, stuurt de Heere Ananias naar hem toe.

De Heere zegt tegen Ananias: Ga naar Saulus, want zie, hij bidt.

Voordat Saulus in de stad Damascus was gekomen, had hij al heel vaak gebeden. Maar het was geen echt bidden.

Dat leerde de Heere hem pas toen Hij hem op de weg tegenkwam.

Zie je hoe belangrijk het is om te vragen of de Heere je wil leren bidden?

### **Vragen:**

- 1. Kunnen we uit onszelf echt bidden?*
- 2. Wie wil ons dat leren?*
- 3. Wanneer leerde Saulus echt bidden?*